

op 'n zeemansgraf

Varen, varen altijd maar varen,
dat is het zeemansleven.

Varen, varen ondanks gevaren,
daar wil hij alles voor geven.

En mocht z'n schip in 'n storm vergaan,
ver van de veilige kust.

Zal op z'n graf nooit een teken staan,
dat ons vertelt wie daar rust.

zonder rust naar refrein

refrein: Op 'n zeemansgraf staan nooit eens rode rozen.
Op 'n zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis.
Niemand weet dus wie 'n rustplaats heeft gekozen,
op die stille plek zo mijlenver van huis.
Niemand weet dus wie 'n rustplaats heeft gekozen,
op die stille plek zo mijlenver van huis.

Varen, varen al duurt het jaren,
niets kan 'n zeeman deren.

Varen, varen over de baren,
daar wil hij alles riskeren.

Hij krijgt van niemand een erelint,
al doet hij meer dan z' n plicht.

En als hij z'n graf in de golven vindt,
weet men niet eens waar hij ligt.

refrein