

## met de hoop en de zegen

't Ruim is geladen, we varen weer uit.  
 We nemen weer afscheid van kind of van bruid,  
 het tij is weer gunstig, 'n gevulde kombuis,  
 met hoop en met zegen komen wij wel weer thuis.

refrein:    Houdoe tot ziens, houdoe tot later.  
               Houdoe tot kijk, klinkt over het water.  
               Houdoe tot ziens, wij gaan nou naar huis.  
               Houdoe m'n schat, straks zijn we weer thuis.

Motoren die ronken, 'n snor voor de boeg.  
 Het zonnetje schijnt op de ruit van de roef.  
 Hier voelt elke schipper, de hemel op aard.  
 De hoop en de zegen en behouden de vaart.

### *refrein*

We ronden Bretagne met de wind in de kont,  
 kanaalkoorts tiert welig, iedereen houdt zijn mond.  
 Als plots iemand roept boven 't golfgedruis:  
 'de Dongense loswal en dan zijn we weer thuis'.

*refrein + herhalen laatste regel*