

## Biesboschlied

Stil glijdt zijn scheepje, tussen de grienden en riet,  
als iedereen slapen gaat, slaapt hij, de visser niet.  
Hij werpt zijn netten, neuriet een mooie wijs,  
voelt zich 'n koning want, daar is zijn paradijs.

refrein: In de maneschijn, dansen golfjes klein,  
en de stromen, gaan en komen.  
Windje ruist er zacht, tovert sprookjespracht,  
in 't Biesboschland bij nacht.

Als hij gaat slapen, schemerend in 't riet,  
zingen rondom hem heen, vogeltjes steeds hun lied.  
Onder zijn huifje, droomt hij van vrouw en kind,  
die hij als Biesboschman, daar ook nog steeds bemint.

*refrein*

Als hij dan thuisvaart, ziet hij z'n huisje staan,  
dan komen zijn kindertjes, die hem dan tegengaan.  
Hij is gelukkig, zacht streelt zijn ruwe hand,  
's avonds vertelt hij dan, over zijn Biesboschland.

*refrein 2x, 2e keer a capella*