

## WZW van Ameland

West zuidwest van Ameland, daar ligt een kolkje diep.  
Daar vangt men schol en schellevis, maar mooie meisjes niet.  
Toen ik van Suriname kwam, zag ik van ver 'n schip,  
Ik dacht dat 't aan de wolken hing,  
maar 't schip lag op 'n klip.

refrein: Hoog is de zolder, laag is de vloer.  
Mooi is het meisje, maar lelijk is d'r moer.

En op die klip daar zat een koe, een bonte zware koe.  
Die alle dagen kalven moest, ze was er slecht aan toe.  
West zuidwest van Ameland, de ballast die was droog,  
Maar onder op de grond, de grond, is hij zo nat als stront.

*refrein*

En als ik t'rug naar zee zal gaan, dan voel ik mij weer best,  
de meisjes blijven achter, zij zitten met de rest.  
Het was een vruchtbaar jaar dit jaar, 'n reuze vruchtbaar jaar,  
want alle vrouwen kramen, terwijl ik verder vaar!

*refrein*

*refrein: (fade out)*