

Bolle Dries

Bolle Dries die voer al jaren, op een vrachtboot als kapitein.
 Varen was zijn lust en leven, altijd ergens anders zijn.
 En wanneer hij passagierde, in de een of andere stad.
 Was zijn allereerste boodschap, dat ie wat te vrijen had.

refrein: Meiden hou je rokken vast, anders krijg je strakkies last,
 van dat kietelende kietel kapiteintje.
 Ga niet met die linkerd mee, naar dat stiekeme café,
 Om te koekeloeren achter het gordijntje.

Overal had hij een liefje, in de west en in de oost.
 Bruine, blanke, zwarte, gele, overal werd ie getroost.
 Alle havens van de wereld, had ie zowat aangedaan.
 Heel wat zwartjes en wat bruintjes, spraken hem met vader aan.

refrein

Als ie kwam op Soerabaja, pikte hij een baboe op.
 In Japan vond ie een geisha, met zo'n lieve poppenkop.
 In Marokko weer een schone, met een huid als chocola.
 Maar zijn allerliefste blondje, vond hij toch in Altena.

refrein

Dansen kon ie als een doffer, lachen als en baviaan.
 Drinken als een ouwe walvis, vrijen als een jonge haan.
 Altijd was hij in zijn nopjes, zingen kon ie heel de dag.
 Maar hij raakte buiten westen , als ie baaien rokken zag.

refrein 2x