

op de sluizen van IJmuiden

refrein: Op de sluizen van IJmuiden
 heb ik jou vaarwel gekust.
 Op dat plekje bij de haven,
 stelde jij me weer gerust.
 `Kon m'n tranen niet bedwingen,
 afscheid nemen deed me zeer.
 Op de sluizen van IJmuiden,
 daar zien wij elkander weer

Het leven is goed maar het noodlot is wreed als je ván
 elkander moet scheiden.

Je ziet in de ogen dan droefheid en leed,
 je hart voelt de smart van het lijden.

Dan kijk je elkander nog eventjes aan,
 en fluistert bewogen ja nu moet ik gaan.

't Was alles zo mooi maar voorbij weer zo gauw,
 en ik, ik hou van jou.

refrein

Vaak zie ik je staan als 'n droom in de nacht om je héén
 de ruisende bomen.

Dan hoor ik je stem weer heel ver en heel zacht:
 tot ziens ik zal spoedig weer komen.

Dan weet ik je draagt het heel dapper oprecht,
 maar wat je wou zeggen dat werd niet gezegd.

Want ach je verdween weer zo haastig zo gauw,
 en ik, ik hou van jou:

refrein