

ik ben een zeeman

Ayayayayayay! Ayayayayayay!
 Ayayayayayay! Ayayayayayay !
 Ayayayayayay! Ayayayayayay!
 Ayayayayayay!

Ik ben 'n zeeman, en jij bent m'n vrouw,
 je bent vergeten dat ik ver van huis ook van je hou.
 Al voel ik me eenzaam, toch hoor ik bij jou,
 ik ben 'n zeeman, en blijf je steeds trouw.

Die lange nachten, dat ik op je wacht,
 zou er bij jou misschien 'n ander zijn die naar je lacht.
 Ik voel me zo eenzaam, toch hoor ik bij jou,
 op al mijn reizen, ben jij toch m'n vrouw.

Ayayayayayay! Ayayayayayay!
 Ayayayayayay! Ayayayayayay !
 Ayayayayayay! Ayayayayayay!
 Ayayayayayay!

Aan de haven sta jij vaak te wachten.
 Alle schepen die varen voorbij.
 Vaak zie ik je zo in mijn gedachten.
 En dan droom ik van jou en van mij.

Ik ben 'n zeeman,... (enz. als boven)

Ayayayayayay! Ayayayayayay!
 Ayayayayayay! Ayayayayayay !
 Ayayayayayay! Ayayayayayay!
 Ayayayayayay!