

windjammersong

Als dé "Blue Peter" wordt gehesen,
de loods en sleepboot zijn besteld.
De trossen worden losgesmeten,
matrozen op hun plaats gebeld.
De ruimen worden dichtgeslagen,
de ra's weer op de plaats gebrast.
De boot van kad'is losgetrokken,
gaan wij naar zee met volle kracht

refrein:

Wij varen vrij, over de zeeën zo wijd.
De wereld ligt open voor ons.
Chili, Japan, Madagaskar, Sjanghai.
Zon en de wind die ons bronst.
Ruimen vol met vracht, zéilen we dag en nacht
naar waar men al op ons wacht.
Wij varen vrij, over de zeeën zo wijd,
de wereld ligt open voor ons

Elk half uur wordt 'n glas geslagen,
om 12 uur schiet men ook de zon.
De fokken trekken aan de stagen,
bij "schoot-an" schenkt de bootsman rom.
De stuurman moet z'n koers verleggen,
En stuurt 't wiel 10 graden bak.
Met de passaatwind in de zeilen
váart ons schip op zijn gemak

refrein

Na maanden weer bij land gekomen,
'n loods brengt ons weer veilig in.
De zeilen worden vlug geborgen,
bemanning krijgt weer goede zin.
Straks gaan ze lekker passagieren,
geld hebben ze in overvloed,
om drank en vrouwen te versieren,
'n zeeman weet wel hoe dat moet.

refrein